

PERSBERICHT

Hilarisch familietheater in de openlucht

Theatergroep Hilaria is feest voor jong en oud. Boeiend, verrassend, mooi en fantastische humor van begin tot einde. Kies voor een oosterse illusie of een verwarde chaos van honden en toeschouwers.

Theatergroep Hilaria bestaat uit Rob Bijmans en Rob Strengers. Ze spelen al 25 jaar feestelijke voorstellingen vol verrassende vondsten, dolkomisch en nietsvermoedende gast acteurs. Ze zijn een vaak maar ook een graag geziene gast. Hilaria speelde eerder deze zomer in de openluchttheaters van Lochem en Velp, maar zijn dit seizoen nog drie keer te bewonderen op de podia van de openluchttheaters in Mariahout, Heeswijk-Dinther en Gendringen.

Fata Morgana

De nieuwste voorstelling van Theatergroep Hilaria is als een luchtspiegeling. Je ziet dingen die er niet zijn en het onmogelijke gebeurt. Een voorstelling zonder goed geoefende assistenten, maar met nietsvermoedende vrijwilligers uit het publiek!

Heb je ooit willen zweven, zoals een gier boven de Sahara? Wil je wel eens gehypnotiseerd worden en ben je niet bang voor exotische dieren? Laat je betoveren door Fata Morgana.

Een Oosterse illusieshow gebracht door twee Hagenezen van autochtone afkomst.

Arabische prinses, Indiase slangbezweerders en een reeks van oosterse personages en tradities passeren de revue. Verbazingwekkend, af en toe spannend en zelfs een beetje eng, maar er is vooral veel te lachen. En wat rest is illusie!

maandag 4 augustus - openluchttheater Mariahout (NB)

Vliegende honden bijten niet!

Een mix van frisse nonsens en knotsgekke kolder.

Men neme een hele roedel van zelfgefokte honden van schuimrubber. Voeg daarbij een aantal circus- en goochelattributen zoals hoepels, rood velours met gouden franjes en een bloedstollende zaagkist. Klop dit op tot een luchtige mousse van korte humoristische acts en kruid ze met frisse nonsens en knotsgekke kolder. Roer er vervolgens live muziek (saxofoon en slagwerk) doorheen. Laat er dan twee variétéartiesten op los, zo nodig bijgestaan door een aantal vrijwilligers (laat die wel even wellen!). Het resultaat is een verwarrende chaos van honden en toeschouwers, opgediend als een groot feest met veel humor!

woensdag 6 augustus - openluchttheater De Kersouwe, Heeswijk-Dinther (NB)

zondag 7 september - openluchttheater Engbergen, Gendringen (Ge).

Voor meer informatie over de openluchttheaters in Nederland (locaties en programma's en kaartverkoop): WWW.OPENLUCHTTHEATERS.NL